



#### Bestuur:

Nel Coolegem	: voorzitter
Marianne Schippers	: secretaris
Joop van Rookhuijzen	: ledenadministratie en penningmeester
Joan Dirkson	: bestuurslid
Vera Verzijlenberg	: bestuurslid

#### Dansleiding

Huub de Jong	: Wisselpas vrijdagochtend
Vlasta Bakker	: woensdagavond

Heb je vragen of iets te melden mail naar: [info@pridini.nl](mailto:info@pridini.nl)

Mei 2022

## Terugblikken en vooruitkijken.

Een 'rommelig' seizoen ligt achter ons. We startten vol goede moed, maar weer speelde het virus ons parten en mochten we een periode niet dansen en zingen. Gelukkig konden we naarmate de tijd vorderde onze activiteiten 'normaal' starten en genieten van het beoefenen van dans en zang.

Op 29 april sloot de Wisselpas haar seizoen gezellig af, terwijl de woensdaggroep dat doet op 18



mei. Helaas moet die groep afscheid nemen van dansleidster Vlasta Bakker, tenzij er op een ander tijdstip kan worden gedanst. Op het moment van schrijven is er nog geen opvolging gevonden en zoekt het bestuur naarstig naar een oplossing, zodat de leden kunnen blijven dansen. We hopen dat iedereen kan genieten van een zonnige zomer en dat we in september alle leden weer mogen verwelkomen!

## Gastdocent.

Een aantal jaren geleden heeft Pridini financieel bijgedragen aan het opzetten van een nieuwe kaderopleiding 'volksdocent'. Dit deed het bestuur omdat zij het aantal docenten ziet afnemen en er door deze opleiding weer nieuwe aanwas komt. De opleiding is gestart en jullie hebben, dankzij het doorsturen van de mailtjes door het secretariaat, kunnen meeleven met de ervaringen van de deelnemers. Nu het einde van de opleiding in zicht komt, wordt Pridini beloofd met een gastles, gegeven door een van de deelnemers en dus verse docent. Deze les zal aan



het begin van het nieuwe seizoen op een vrijdagochtend gaan plaats vinden. Wij hadden onze voorkeur uitgesproken over de woensdagavond maar de 'verse' docenten uit Noord-Holland zijn op de woensdagavond bezet. Daarom wordt het een vrijdagochtend. Natuurlijk zijn ook de mensen van de woensdaggroep daarbij van harte welkom, om zo kennis te maken met een nieuwe generatie volksdansdocenten. Wanneer we een exacte datum weten informeren we jullie daar over.

## Seniorendansweekend , Za/Zo 9/10 april 2022

in De Rijper Eilanden te De Rijp.



Hoera! We mogen weer, na twee Coronajaren . En ... u ziet het goed, niet op de vertrouwde plek in Uffelte, maar in De Rijp. Wellicht hebben sommige deelnemers aanvankelijk de wenkbrauwen gefronst en gedacht: waar ligt De Rijp, waarom in de polder, in plaats van een mooi bosgebied en dan ook nog in een hotelcomplex ingeklemd tussen de N244 en een bedrijventerrein. Voor de schrijver dezes geen probleem: een 'thuiswedstrijd', want zij woont er recht tegenover! Ik denk dat de accommodatie alleszins is meegevallen; mooie ruime kamers, een prima danszaal en goede catering. Qua uitstraling kan De Rijper Eilanden zeker concurreren met de Uelenspieghel. De eigenaar is een verwoed verzamelaar van alles wat je maar verzamelen kunt. Buiten staan bruikbare en onbruikbare autobussen, vrachtwagens, legervoertuigen en machines. Binnen meubels, kasten, speelgoed, delen van kermisattracties, etc. etc. De sfeer is prima. In die entourage werden wij op zaterdag tussen 12.30 en 13.30 uur ontvangen door Huub en Mariëtte, geflankeerd door stagiaire Valeska. Ze hadden er duidelijk zin in, evenals de deelnemers, waaronder veel bekende Uffeltegangers.

De middag was bestemd voor workshops. Eerst als warming- up een aantal bekende dansen en daarna begon het 'serieuze' gedeelte. De drie docenten hadden een aantal leuke dansen op het programma: Iers, Albanees, Grieks, Turks, Roemeens, Taiwanees, Israëliisch, Nederlands en Bulgaars. Heel gevarieerd qua niveau en qua stijl en derhalve 'voor elck wat wils'. Wat ik zelf heel leuk vond, was de Taiwanese dans 'Tenas'. Een dans die het verzamelen van voedsel en het aansluitende feest van het eten uitbeeldt en die ons door Valeska werd aangeleerd, hetgeen zij m.i. heel goed deed. Er werd enthousiast meegedaan. De meeste andere dansen vielen, dacht ik, bij iedereen in de smaak. Eén Israëliische dans bleek met veel draaien en armbewegingen best moeilijk en de Nederlandse dans van Terschelling bleek ook niet heel populair te zijn. Een kniesoor die daar op let, want alle andere dansen vielen bij iedereen in de smaak! Kortom het was een fijne middag.

Om 17.30 uur moesten wij dineren. Zo vroeg al, omdat na ons 180 Oekraïners gevoederd



moesten worden. Twee vleugels van het complex worden al een poosje bewoond door vluchtelingen uit Oekraïne; heel veel jonge vrouwen met jonge kinderen, heel veel trieste gezichten. Af en toe kwam wel eens iemand even bij ons in de zaal kijken en één vrouw heeft heel het weekend meegedanst. Nu blijkt dat ze bij Huub bij Kaval in Schagen gaat dansen; Valeska haalt haar elke week op in De Rijp. Leuk !!!

De avond was bestemd voor Het Bal.

Voor iedereen plezierig: heel veel verschillende dansen passeerden de revue, moeilijk, gemakkelijk, bekend en onbekend. Leuk om mee te doen, leuk om vanuit je stoel naar te kijken. En af en toe een drankje, ook niet verkeerd.

Zo tussen half elf en elf uur werden de Heiloose heldinnen wat vermoeid en zochten hun comfortabele kamers op.

De zondag begon met een voortreffelijk ontbijt. Petri gaf een Tai-Chi- instructie voor de liefhebbers als warming-up en start van de dag. De ochtend was weer bestemd voor herhalen van de gisteren aangeleerde dansen en voor nieuwe. Dat ging, na een goede nachtrust, prima. Aan het eind van de ochtend stond er toch een mooi rijtje dansen op de flip-over. Na de lunch (ook weer goed) werden alle aangeleerde dansen herhaald en een voor een zo goed mogelijk door ons gedanst voor de video-opname.

Ja, en dan is zo'n weekend, zo tussen drie en vier uur 's middags zomaar weer voorbij! Bedankt Mariette, Huub, Valeska. We kijken uit naar volgend jaar!

Namens de Wisselpas,  
Nelly Saraber.

## Wat een feest!!



Daar zit je dan, in een volle zaal van Cultureel Centrum Geesterhage. We zijn te gast op het 50ste verjaardagsfeest van onze collega dansvereniging Igram in Castricum. Als cadeau aan al hun leden biedt het bestuur een voorstelling door voorstellingsgroep Paloina uit Amsterdam. Ook deze groep viert dit jaar haar 50 jarig bestaan en doet dat met een jubileum voorstelling op 22 mei as. in de Meerse in Hoofddorp. Dit is de try-out, maar daar zitten wij niet mee. Een aantal Pridini-leden had direct gereageerd na het mailtje van Marianne en zo kaartjes kunnen bemachtigen voor 'EuroPaloina, van Eire naar Anatolië'.

Er wordt afgetrapt in Ierland met een vlotte, in leuke kostuums gestoken dames dans op soft shoes. Boven het toneel zien we beelden van 50 jaar Paloina, foto's van lang geleden met oud-leden van Pridini, die deel uit hebben

gemaakt van deze groep. Via Nederland, met een ontzettend leuk gedanst duet in het kostuum van Marken, vliegen we naar Slowakije en vervolgens naar Hongarije. Dat betekent vuurwerk voor de mannen. Dit keer ook een heel verrassende choreografie in moderne kledij waarin dames een 'Verbunk' meedansen.

Na de pauze belanden we in Macedonië, Albanië, Roemenië en Bulgarije. Herkenbare stijlen en voor demogroepleden heel herkenbare kostuums. Vol vuur of juist heel ingetogen worden de series uitgevoerd, op een heel klein podium. Het orkest speelt het programma aan elkaar door steeds hetzelfde thema te spelen, maar dan in het tempo van de serie die volgt. Zo komen we aan het einde van het programma aan in de Kaukasus. Het enthousiasme spat er van af.





We genieten van een echte ouderwets optreden, waarbij we dingen zien gebeuren die ook ons in het verleden overkwamen, hoofddoeken die afvallen, bloemenkransen die uit haren tuimelen, dansers die verkeerd 'afslaan' en foto's die worden herhaald, maar dat mag de pret niet drukken, tenslotte is het een try-out. We weten zeker dat alles in de Meerse vloeiend zal gaan. Igram en Paloina heel veel dank dat wij er bij mochten zijn!

Wil je na dit verhaal ook de voorstelling gaan zien, kijk dan op de website van Paloina, [www.paloinaweb.wordpress.com](http://www.paloinaweb.wordpress.com)



## De laatste dansochtend van het jaar van de Wisselpas

Vrijdag 29 april was onze laatste dansochtend van dit seizoen: 8 Wisselpasleden, 3 "vaste" woensdagleden (zo langzamerhand 'halve Wisselpassers') en Huub hadden een heel gezellige dansochtend. Naast een aantal dansen van soms jaren geleden passeerden uiteraard ook een aantal nieuwgeleerde dansen van dit seizoen de revue en wat bleek: ook zonder instructie vooraf dansten we zo met Huub mee (nou ja ..... zo af en toe wisten onze benen niet meer zo goed wat ze moesten doen ...). Soms ging iemand eventjes aan de kant zitten vanwege kramp, pijn of moeheid, maar nooit voor lang. In de pauze trakteerde Huub op eigengemaakte dadelkoek; deze werd zo lekker gevonden

dat we het recept vroegen en hier in de Pridinfo plaatsten. Wij bedankten Huub met een kaartje-met-een-tuinbon" voor zijn leuke en gezellige lessen (en geduld) week in week uit. Huubs vrouw, Petri, kwam na de pauze gezellig meedansen.

Na afloop gingen we met ons allen gezellig lunchen in het restaurant naast "onze" danszaal: Keuken met Karakter. We zaten aan een lange tafel met aan een uiteinde een ronde tafel, zo was er plaats voor iedereen. Iedereen koos zijn eigen drinken en eten en aan het gezellige gekeuvel te horen had iedereen het naar zijn/haar zin. Unaniem kwamen we tot de conclusie dat de heerlijke lunch een gezellig einde was van een gezellig dansseizoen. We kijken nu al uit naar het volgende seizoen!!



## Recept: Huubs dadel/Mariakoekjes traktatie.



Je hebt nodig:

Heel pakje roomboter, 150 gram bruine suiker, pitloze dadels, karamelsiroop (2 eetlepels), 1 ei, rol Mariakoekjes en kokosstrooisel.

Smelt de boter op laag vuur (niet bruin laten worden). Voeg onder goed roeren de bruine suiker toe. Als de suiker goed is opgelost dan het heel goed geklutste ei toevoegen. Dan de twee eetlepels karamelsiroop erbij. Intussen de dadels fijn snijden en bij het

mengsel voegen. De Mariakoekjes verkrumelen en bijvoegen. **LET OP!!!! Aldoor op laag vuur en blijven roeren anders bakt het mengsel teveel aan de bodem.** Als het geheel klaar is dan in een goed ingevette schaal gieten en in de koelkast zetten. Als de koek is afgekoeld deze eerst snijden voordat je die er uit haalt. Daarna als afwerking nog wat kokosstrooisel er overheen.

## Rommelmarkt.



Na twee jaar mag er op zondag 19 juni a.s. weer een rommelmarkt worden georganiseerd in de Werkendelslaan in Heiloo. Nel Coolegem staat haar plekje al jaren af aan onze vereniging zodat we de kas aan kunnen vullen. Marianne, Joop, Henny, Bertus, Vera, Els en Jikke komen helpen met de verkoop! Het is een heel gezellig gebeuren en er komt veel publiek. Heb je nog goede spullen die je niet meer gebruikt - geen kleding

of meubilair - dan kun je dat afleveren op Werkendelslaan 39, 1851 VB in Heiloo, op vrijdag 17 juni tussen 17 en 19 uur. Komt dat niet uit zoek dan even contact met Nel Coolegem om een andere tijd/ dag af te spreken. tel.072 5335427 of liever nog via de mail: voorzitter@pridini.nl .

## Nadara Transylvania Gipsy Band in Heiloo !

Op zondagmiddag 4 september a.s. kun je in de Cultuurkoepel genieten van en meedansen op de muziek van de Nadara Gipsy Band. De leden van deze band wonen in de het grensgebied van Hongarije en Roemenië en maken onvervalste gipsy muziek. Voor informatie en kaartjes moet je even kijken op [www.cultuurkoepelheiloo.nl](http://www.cultuurkoepelheiloo.nl)



## Startdata nieuwe seizoen

In september gaan we weer met hernieuwde energie en vol goede moed van start!

De Wisselpas start op vrijdagochtend 2 september om 10:00 uur en het is nog steeds de bedoeling dat de woensdaggroep start op woensdagavond 7 september om 20:00 uur. Wordt dat een ander moment dan wordt dat uiteraard bijtijds bekend gemaakt.

Hopelijk wordt het een dansjaar met wat minder hindernissen en wat minder lesuitval dan de afgelopen 2 jaren. Maar het belangrijkste blijft toch wel dat we kunnen genieten van mooie muziek en leuke dansen. De woensdagleden zijn – net als vorige jaren – van harte welkom om (gratis) mee te dansen bij de Wisselpas op de vrijdagochtend (onder leiding van Huub de Jong). Het is gezellig en relaxt dansen, waarbij ook zo nu en dan dansen van jaren geleden gedanst worden. De Wisselpasleden stellen de komst van woensdagleden zeer op prijs; het is ook fijn dat er op deze manier wat meer mensen op de dansvloer staan.

### Agenda seizoen 2022 (alle data onder voorbehoud!):

#### IN DE MET ROOD AANGEGEVEN PERIODEN WORDT NIET GEDANST!

Woensdag	18 mei	laatste dansavond woensdaggroep
Woensdag	25 mei	Hemelvaartvakantie
Zondag	19 juni	Rommelmarkt met Pridini inbreng op de Werkendelslaan
Vrijdag	2 september	Start vrijdaggroep
Zondag	4 september	Concert Nadara Transylvania Gipsy Band
Woensdag	7 september	Indien mogelijk start woensdaggroep
Maandag	19 september	Start zanggroep

### ALGEMENE INFORMATIE

#### Opzeggen lidmaatschap

Wil je het volgende seizoen niet meer dansen bij Pridini / Wisselpas of zingen, zeg dan je lidmaatschap op tijd op **[voor 1 juni 2022]**. Dit kan alleen via Email naar:

[penningmeester@pridini.nl](mailto:penningmeester@pridini.nl)

Bezoek ook eens onze website [www.pridini.nl](http://www.pridini.nl) Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.