



— Januari 2019 —

Bestuur:

Nel Coolegem	: voorzitter
Marianne Schippers	: secretaris
Joop van Rookhuijzen	: ledenadministratie en penningmeester
Joan Dirkson	: bestuurslid
Vera Verzijlenberg	: bestuurslid

Dansleiding

Huub de Jong	: Wisselpas vrijdagochtend
Vlasta Bakker	: woensdagavond

Heb je vragen of iets te melden mail naar: info@pridini.nl

Een nieuw jaar vol dans!

De afgelopen maanden hebben er veel activiteiten op dansgebied plaats gevonden: de korte cursus Roemeens op vrijdagochtend - met grote dank aan Huub! - de 55+ dansdag bij Igram, de specialisatie avond Turks en natuurlijk het dansen in Kerstsfeer. Ook heeft de algemene leden vergadering plaats gevonden, met een bestuurswisseling. Het verslag van deze avond hebben jullie van Marianne ontvangen, met dank voor haar inzet! Ook in het nieuwe jaar probeert het bestuur leuke activiteiten voor jullie op te zetten. Bij Igram staan er leuke workshops op de agenda, waar je als Pridini lid voor de ledenprijs aan kunt deel nemen. Kortom blijf dansen, het houdt je hersenen en je lijf jong! Namens het Pridini bestuur wens ik jullie allen een heel mooi, nieuw dans- en zang jaar, Nel Coolegem

Nieuw bestuurslid

Beste dansers en zangers van Pridini,



Sinds de ledenvergadering in november 2018 heb ik de bestuursfunctie van Annelies Blom overgenomen.

Hierbij wil ik mij even voorstellen.

Mijn naam is Joan Dirkson. Ik woon in Heiloo. Met mijn man Dirk ben ik al ruim 45 jaar getrouwd. We hebben 2 zonen; Bart en Joris,

2 schoondochters; Esther en Jetske en 2 kleinzonen; Jonas en Tijmen. Ik ben al een paar jaar met pensioen, maar heb genoeg hobby's om mezelf te vermaken. Aan de kunstacademie te Haarlem heb ik mijn vakdiploma gehaald. Sindsdien schilder ik veel en heb af en toe een expositie. Ik speel gitaar en maak met mijn 5 zussen muziek. We verzorgen in de kop van Noord Holland af en toe een concertje en treden op voor b.v. De Zonnebloem. Lezen, wandelen en fietsen vind ik ook leuk om te doen. Helaas kan ik door een knieprobleem niet meer dansen. Door nu in het bestuur mee te helpen blijf ik op deze manier toch betrokken bij Pridini.

Ik heb al enige ervaring als bestuurslid ik zat namelijk in het allereerste bestuur toen wij met Corrie Langereis de dansvereniging Pridini hebben opgericht. In die tijd verzorgde ik de PR en maakte de posters voor evenementen toen nog allemaal met de hand en stencilmachine.

Cursus Roemeens

Op 4 vrijdagochtenden in november organiseerden wij een cursus Roemeens onder leiding van Huub de Jong. Er was reclame voor gemaakt middels flyers en de Uitkijkpost. Wij hoopten op deze manier niet-leden te interesseren voor volksdansen, omdat de dansen voor iedereen nieuw zouden zijn en van begin af aan duidelijk uitgelegd en ook steeds herhaald zouden worden. De Wisselpas had haar lestijd hiervoor beschikbaar gesteld, want zij kunnen (net als de woensdagavondgroep) wel wat nieuwe leden gebruiken. Eén lid van de woensdagavond kwam ook meedansen. Er zijn 2 niet-leden op af gekomen: één oud-Pridinilid en één nieuwe mevrouw. Allebei vonden ze de 4 ochtenden leuk en gezellig, maar konden vanwege persoonlijke omstandigheden niet langer komen dansen. Wel zouden ze het in gedachten houden. Jammer, maar het zij zo. De Wisselpas heeft er absoluut geen spijt van gehad. Huub heeft ons leuke Roemeense dansen geleerd, met leuke muziek.

Huub, heel erg bedankt voor je enthousiaste inzet!!



Specialisatie avond Turks.

Op 21 november kwam Baykal Dogan naar Heiloo om een workshop Trukse dans te geven. Hij danste jarenlang bij het Internationaal Danstheater en doet nu veel onderzoek naar de oorsprong van de dansen in het 'Osmaanse' rijk. Hij vertelde leuke verhalen bij de dans. Zo dans je de bruiloftsdans 'Govend' uit Koerdistan wel 40 dagen, want zo lang duurde het feest. Voordat alle familie van over de bergen was aangekomen was er heel wat tijd verstreken. Baykal maakt ook zelf dansen en hij leerde ons een dans uit Georgië, die hij heeft gemaakt voor zijn dochter Alissa. We deden een stoere dans uit Oost Turkije genaamd 'Dimme' en een lentedans, Bahar, waarin we bloemen plukten uit Azerbeidzjan. Baykel legde de dansen duidelijk uit, waardoor iedereen het goed kon volgen. Nel gaf hem als bedankje namens alle enthousiaste deelnemers een 'Willibrordus' kaasje.



Kerst 2018 Wisselpas

De Wissepassers moesten dit jaar al op 14 december in gepaste feeststemming komen. Dat is gelukkig voor ons geen probleem: wij houden wel van iets gezelligs. Dus waren we - vijf vrouw sterk - 's morgens wat eerder aanwezig om een kerstsfeertje te creëren. Nel Coolegem had weer gezorgd voor grote kerstdecoraties, die een geweldig effect sorteerden (hoe komt ze toch aan die creatieve ideeën?) . De grote koffietafel werd gezellig aangekleed met nep-waxinelichtjes en door Henny meegebrachte spullen en kerststukjes.



Helaas had Huub het andere jaren altijd aanwezige, van kleur verschietende kerstboompje, niet meegebracht! Ondanks dat gemis hebben we heel plezierig gedanst met als sluitstuk, dat is traditie, "Laura", onze lichtjesdans, die volgens Huub ooit door Corrie is gemaakt, hetgeen Corrie niet meer precies wist (Ik denk dat Huub gelijk had.) .



Hierna gingen we aan de koffie, met door Henny en Tony meegebrachte lekkernijen. We hadden een gezellige, geanimeerde kerstkoffie.

Namens de Wisselpas, Nelly Saraber

Dansen in Kerstsfeer.

Op woensdag 19 december sloot de woensdaggroep 2018 af met dansen in Kerstsfeer en een hapje en drankje na. Door allerlei omstandigheden waren er heel weinig leden, maar dat mocht de pret niet drukken. Vol inzet werd er een uur gedanst en vervolgens een uurtje gekletst en genoten van lekkers. Goed om ook eens buiten het dansen om met elkaar te praten. Donateur Tineke was op de uitnodiging van het bestuur ingegaan en kwam mee doen. Het werd een mooie afsluiting van 2018 en vol dans inspiratie beginnen we aan het nieuwe jaar!



Workshop Israëlish door Shmulik Gov Ari ?

Als we het kunnen regelen komt Shmulik Gov Ari, dansleider uit Israël een workshop verzorgen in de Strandwal op zondag 15 september 2019. Het vraagteken dat er nu nog staat is omdat we in de eerste week van januari een verzoek van Mariette van Gelder ontvingen



met de vraag of Pridini mee wil helpen om deze workshop te organiseren, samen met andere verenigingen in Noord Holland. Omdat nog niet duidelijk is of er hulp komt van andere dansgroepen, is alles nog onder voorbehoud. We hopen natuurlijk dat het vraagteken zo snel mogelijk weggepoetst kan worden en we allemaal les kunnen krijgen van een dansleider uit het land zelf.

ALGEMENE INFORMATIE

Opzeggen lidmaatschap

Wil je het volgende seizoen niet meer dansen bij Pridini / Wisselpas of zingen, zeg dan je lidmaatschap op tijd op **[voor 1 juni 2019]**. Dit kan alleen via Email naar: penningmeester@pridini.nl
Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.

AGENDA 2018-2019

IN DE MET ROOD AANGEGEVEN PERIODEN WORDT NIET GEDANST!

Agenda:

16 t/m 24 februari

Voorjaarsvakantie

Zondagmiddag	3 maart	Specialisatie Turks o.l.v. Turgay Onatli bij Igram
Zaterdag	6 april	Tulpenbal bij Igram
Zondag	14 april	Zangworkshop Afrikaans door Monique, bij Gaida
Vrijdag	26 april	Seizoen afsluiting Wisselpas

27 april t/m 5 mei

Meivakantie

Woensdag	22 mei	Seizoen afsluiting woensdaggroep
Donderdag	30 mei	Hemelvaartsdag
Zondag	16 juni	Rommelmarkt
Zondag	15 september	Workshop Israelisch door Shmulik Gov Ari (nog onder voorbehoud!)