



Bestuur:

Nel Coolegem	: voorzitter	072-5335427
Marianne Schippers	: secretaris	072-5334110
Desirée Wehnes	: ledenadministratie en penningmeester	072-5333393
Annelies Blom	: bestuurslid	072-5321340
Vera Verzijlenberg	: bestuurslid	072-5052827

Dansleiding

Huub de Jong	: Wisselpas	072-5640893
Maartje Ligthart	: demogroep	06-46139660
Annette van Duijvenbode	: woensdagavond	06-22647796

Maart 2011

Informatieblad voor alle leden van Internationale dansvereniging PRIDINI

Zangworkshop Srđan Kekanovic. Zondag 13 februari 2011.

Liederen van de oude steden, een zangworkshop door Srđan Kekanovic. De laatst aankomende dame komt uit Westwoud, en kon de kapel GGZ niet zo goed vinden. Alle andere dertig deelnemers aan de workshop hebben al een lekker kopje thee of koffie gedronken en zitten startklaar in de zijruimte van de kapel. Pridini en de Wisselpas zijn met acht mensen vertegenwoordigd, daarnaast leden van 'sWing, het Oratoriumkoor, Koftos, Cascanter, Tourdion en natuurlijk een aantal mensen die het leuk vinden om te zingen.. Als eerste lied krijgen we voor ons 'Tihoj Noci' (Servië), oftewel een 'Stille Nacht', een lekker in het gehoor liggend liedje, dat al snel twee en drie stemmig werd gezongen. We merkten direct dat we veel steun hadden aan de gitaar begeleiding van Srđan. Tussendoor vertelde hij het een en ander over zijn leven hier in Nederland en vroeger in Bosnië. Ook bleek hij een schat aan moppen te kennen. Deze vertelde hij gretig, omdat wij zo serieus keken terwijl zingen toch iets heel leuk moet zijn. Gelukkig hadden die serieuze gezichten te maken met de hoge concentratie waarmee iedereen probeerde de tekst uit te spreken en daarbij ook nog de juiste noten te laten horen. Na drie muzikale uren klonken de liederen echt prachtig en hadden we niet alleen kennis gemaakt met de 'Stille Nacht', maar ook met het Sefardische 'Moj Beharu', de meezingers 'Ne plaći dušo' en 'Violine, ne sviraj' en een moeilijk Servisch lied over een fluitende Vlaamse gaai 'Zapevala sojka ptica'. Op verzoek zong Srđan zelf nog het 'Vrolijk Lentelied', zodat we allemaal onze tongen weer uit de knoop konden krijgen voor we huiswaarts gingen. Deze eerste door Pridini georganiseerde zangworkshop was met het grote aantal enthousiaste deelnemers een groot succes en wordt zeker nog eens herhaald. Wanneer je de titels intikt op youtube, vind je diverse uitvoeringen van de liederen.



Specialistenavond Igram Dansleider HAROLD.

MEXICAANSE DANSVOND

MAANDAG 18 APRIL 2011, VAN 19:30 tot 22:00 uur

TOONBEELD/MARANATAKERK, CASTRICUM



Pridinfo

Mexico

Mexico is een land in Noord Amerika. Vertel een Mexicaan niet dat Mexico in het zuiden van het gehele Amerikaanse continent ligt, daar zijn ze niet blij mee.

Mexico is een groot land. Mexico telt 31 staten "provincies" en één stadsprovincie "Mexico Stad" en heeft twee schiereilanden: *Baja California* in het noordwesten en *Yucatán* in het zuidoosten. Mexico stad "*México Ciudadá*" telt bijna 19 miljoen inwoners en is één van de grootste steden van de wereld. Het noorden en het



midden van het land bestaat voor een groot deel uit een woestijngebied. Het zuidelijke deel, ten westen van het schiereiland Yucatán, bevindt zich een groot regenwoud gebied. Het gehele land heeft een oppervlakte van 1.972.547 km². Om een "kleine indruk" te geven... Wanneer we de kaart van Europa in gedachten nemen en ons bevinden in het topje van het noorden van Noorwegen en we trekken een lijn recht naar beneden, tot het zuidelijkste puntje van Spanje, dan hebben we ongeveer de lengte van het land Mexico te pakken. Wanneer we dit van oost naar west willen doen, wordt het wat lastiger. In het noorden heeft Mexico ongeveer de breedte van Frankrijk tot en met Polen; in het zuiden is het land vele malen smaller,

ongeveer de breedte van het land Frankrijk. Als we ons beseffen hoeveel verschillende muziek en dans- en muziekstijlen we in Europa al hebben, dan kunnen wij ons waarschijnlijk ook voorstellen dat zo'n immens groot land als Mexico ook verschillende dans- en muziekstijlen heeft. Zoals wij hier ongeveer bij landsgrenzen en bergketen de muzikale gebieden hebben ingedeeld, zo heeft men dat in Mexico ook gedaan. Aan de muziek kunnen wij hier in Europa horen waar het (ongeveer) vandaan komt; in Mexico is dat precies hetzelfde. Vrijwel elke provincie heeft haar eigen muziek- en dansstijl. Hierover later meer...

Mexicaanse dans



Dans in Mexico is – zoals al eerder genoemd – te verdelen in dansstijlen welke per landsdeel herkenbaar zijn. In de noordelijke provincies kent men opzweepende polka's, uitgevoerd door "cowboys & cowgirls", vrolijke mazurka's en sierlijke walsen. Zowel de muziek als de dansstijl zijn erg veramerikaanst, evenals de bijbehorende kostuums.

El jarabe Tapatío Wanneer we via de westkust naar beneden zakken, komen we langs de provincies *Nayarit* en *Jalisco*. Deze streken kenmerken zich door spectaculair voetenwerk voor zowel man en vrouw. De dame siert de dans op met een 2,5 tot 3 cirkel wijde rok waarmee zij sierlijke bewegingen maakt. Zoals voor veel Mexicaanse dansstijlen wordt hier het spel van man en vrouw vaak de boventoon in de dans. De man laat met zijn meest spectaculaire stampcombinaties zien hoe stoer hij is. De dame laat met haar rokzwaaien zien hoe mooi zij is. Wanneer de man zijn sombrero voor haar voeten werpt, is de vraag "accepteert zij hem, of niet?" Ofwel, accepteert zij mijn huwelijksaanzoek, of toch niet? Dit is

in het kort het verhaal van dé nationale dans van Mexico "*El jarabe Tapatío*" (ook wel bekend als de Mexicaanse hoedendans), welke eveneens dé nationale melodie is van Mexico. Zelfs radio Veronica gebruikt deze melodie dagelijks tussen 15:00 en 16:00 bij de aankondiging van het "humor uur". Voor een indruk:

<http://www.youtube.com/watch?v=eusV4xihugI>

La bamba Het oosten van het land vindt men de streek *Veracruz*. Het kenmerkende van de dansen uit deze streek is wederom het virtueuze voeten spel in de dans. De muziek bestaat voornamelijk uit snaarinstrumenten waarbij de Veracruzanaanse harp een grote rol speelt. De meest bekende melodie uit dit gebied is, is de "*La bamba*", welke begin jaren tachtig een grote hit werd, nadat het leven van rockartiest Richie Valens werd vertolkt in de gelijknamige film. Van oorsprong is de *La bamba* ook een dans waarbij het wederom draait om de liefde tussen man en vrouw. Beide proberen hun huwelijk te bezegelen met het maken van een grote strik. Deze strik wordt al dansend gemaakt met ... de voeten.

Wanneer we in het midden van het land de dansstijlen bekijken, komen we dansen tegen in meer koloniale stijl. Vooral de dansen uit streek *Zacatecas*. Iets zuidelijker, in de streken *Michoacán* en *Guerrero* zien we dansen met een meer folkloristisch tintje, waarbij onder andere het

Danza de los viejitos, ofwel "dans van de oudjes" Één van de populairste dansen uit de regio Michoacán alwaar de "oude mannen" gemaskerd een spectaculair dansspektakel weggeven...



dagelijkse leven in dans wordt uitgebeeld. *Michoacán* is een streek aan het grote *Patzcuaro* meer dat vol zit met "witte vis". Vandaar dat de vissersdans "*Danza del pescado blanco*" erg populair is in deze streek. Ook in het zuiden, in de streken *Oaxaca*, *Chiapas* en *Yucatán* kent men meer folkloristische dansen. Binnen deze regio's kent men vele verschillende dans-, muziek- en kostuumstijlen. Enerzijds zijn het pingelende xylofoons, anderzijds de zware trombones van de fanfare orkesten, afgewisseld met eenvoudige instrumenten, gemaakt van de materialen die te vinden zijn in het regenwoud.

Samengevat:

Binnen Mexico kent men vele dansstijlen. Wanneer men de fragmenten op www.youtube.com bekijkt, lijken veel dansen erg moeilijk, met snelle passen en ingewikkelde stampcombinaties. Wees gerust, binnen Mexico kent men ook minder ingewikkelde en makkelijke dansen. Vrijwel elke dans is "beschikbaar" in verschillende niveaus. Van makkelijk tot moeilijk. Elke dansgroep in Mexico heeft haar eigen versie van elke dans, afgestemd op het niveau van de dansgroep, zonder dat de intentie van de dans wordt aangetast!

Jullie kunnen je voor deze Mexicaanse avond inschrijven, de lijsten worden neergelegd.

Zanggroep Geluidsoverlast?

Maandagavond, een man laat zijn hond uit in de Werkendelslaan. Hij hoort meerstemmig zingen uit een huis komen en blijft staan luisteren, is dit een CD? Nee, dat is de Pridini zanggroep, die twee maal per maand oefent bij Nel thuis. Rond 1983 liep de demogroep aan tegen het feit dat men wel leuke dansseries had maar geen aansluitend programma kon brengen omdat er verkleed moest worden. Lieke, Joan, Jikke en Nel besloten met z'n vieren te gaan zingen. Ze deden dit terwijl hun kinderen naar school waren op een doordeweekse middag. Al snel voegde Gerard zich erbij, om wat meer body aan het geheel te geven en in 1986 stond ook de zanggroep op het toneel tijdens het lustrum van de demonstratiegroep. Het repertoire en de ontspannen manier van zingen sprak velen aan en de groep groeide en werd zelfs apart van de dansers gevraagd om op te treden, oa. tijdens een korendag gehouden t.g.v. de 65^{ste} verjaardag van de kapel GGZ. Velen hebben meegedaan in de groep, en zijn gestopt, maar Gerard en Nel verheffen nog altijd hun stem in de groep. Het bijzondere is dat er een tekort is aan vrouwenstemmen. Mocht je iemand kennen - mannen worden niet bij voorbaat afgewezen - die van folklore muziek houdt, op een ontspannen manier twee maal per maand wil zingen - noten lezen is niet noodzakelijk - zoek dan even contact met Nel.



Subsidie Gemeente Heiloo Gemeente Heiloo gaat bezuinigen op de subsidies.

Vlak voor Kerst kregen wij van de gemeente een brief waarin aangekondigd werd dat de subsidie, die wij jaarlijks van de gemeente ontvangen, verlaagd gaat worden. De gemeente staat voor een forse bezuinigingsopgave: er moet de komende jaren ten minste 8% bezuinigd worden. Daarom gaan zij de subsidie-uitgaven structureel met 8% verlagen; ze doen dat door de subsidies in 2012, 2013 en 2014 ieder jaar met 2,7% te verlagen. Wij hebben uitgerekend, dat dit voor ons betekent, dat we in 2014 en daarna ieder jaar € 207,00 minder subsidie zullen ontvangen. Voor 2011 is onze subsidie vastgesteld op € 2618. Wij denken, dat de gevolgen van deze bezuinigingsronde voor Pridini dus wel mee zullen vallen. Met



ingang van dit seizoen zijn onze contributies immers al behoorlijk verhoogd (ingegeven door de te verwachten BTW-betalingen) en we hebben ieder jaar toch weer behoorlijke inkomsten uit allerlei acties.

De gemeente liet wel weten, dat de gemeenteraad in 2011 aanvullende beleidskeuzes gaat maken om te komen tot een sluitende begroting. Zij informeren ons tijdig, als dit gevolgen mocht hebben voor onze subsidie.

Het lijkt er dus op dat we voorlopig 'veilig' zijn, maar helemaal zeker is onze toekomst nog niet.

Algemene informatie

Collecteren voor het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Pridini kreeg het verzoek om te helpen collecteren voor het Prins Bernhard Cultuur Fonds, oftewel de 'Anjercollecte'. Tijdens de afgelopen ledenvergadering is dit aan de orde geweest en alle aanwezigen vonden het een goed idee om hieraan mee te gaan werken.



Marianne Schippers heeft ons als vereniging aangemeld. We mogen de hele week lopen in een ons toegewezen wijk. De werkwijze is dus ongeveer gelijk aan de collecte die we lopen voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. De collecte vindt plaats van **15 tot 21 mei 2011**. Kijk nu alvast in je agenda en houd avonden vrij voor dit doel, 1/3 van onze opbrengst is voor Pridini/Wisselpas, dus laten we met zoveel mogelijk mensen onze wijk bestormen! Groot voordeel is, dat we lopen bij daglicht.

Pridini kampeerweekend



In 2011 staat weer een kampeerweekend gepland, en wel van donderdag 2 t/m zondag 5 juni, ook dit jaar op mini camping 'Op de Heuvelrug' in Leersum. Ieder die mee wil kan zich nog aanmelden bij Marit Bakker, liefst via de e-mail, met als onderwerp 'kamperen pridini' – adres ppm.bakker@quicknet.nl. Geef in je bericht even aan: met hoeveel personen je komt, met welk kampeermiddel, of je stroom nodig hebt en op welke dag je aankomt en vertrekt. Wees er snel bij, want vol=vol. Meer zien, de campingwebsite is: www.kamperenopdeheuvelrug.nl

Demogroep mogelijk naar Duitsland.

Helaas heeft de organisatie Pridini niet uitgekozen om deel te nemen. Volgend jaar proberen we het wederom!

Opzeggen

Wil je het volgende seizoen niet meer dansen of zingen, zeg dan je lidmaatschap op tijd op **[voor eind mei]**. Dit kan alleen schriftelijk. Schrijf een briefje of E-mail naar Desirée Wehnes ~ De Kloosterhof 91 ~ 1852 LE Heiloo. E-mail: d.wehnes@quicknet.nl

Website

Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.

Agenda

Data om in de gaten te houden

Maandag	18 april	MEXICAANSE dansavond bij Igram in Castricum
Vrijdag	15 april	laatste dansochtend van de Wisselpas
Woensdag	4 mei	geen dansen (meivakantie)
Zondag	15 tot zaterdag 21 mei 2011	de collecte Prins Bernard Cultuurfonds.
Woensdag	25 mei	SLOTINSTUIF
Donderdag	2 t/m zondag 5 juni	kampeerweekend.