



Bestuur:

Nel Coolegem	: voorzitter	072-5335427
Marianne Schippers	: secretaris	072-5334110
Silvia Denneman	: ledenadministratie en penningmeester	072-5052827
Annelies Blom	: bestuurslid	072-5321340
Vera Verzijlenberg	: Bestuurslid	072-5052827

Dansleiding

Huib de Jong	: Wisselpas	072-5640893
Maartje Ligthart	: demogroep	06-46139660
Annette van Duivenboode	: woensdagavond	06-

Mei 2010

Informatieblad voor alle leden van Internationale dansvereniging PRIDINI

Algemene ledenvergadering

Contributieverhoging 2010-2011:

Omdat de meeste dansdocenten BTW-plichtig geworden zijn en zij ons 19% BTW in rekening gaan brengen, moest Pridini zich beraden hoe deze extra uitgaven opgevangen konden worden. Daarom is er op 21 april jl een extra Algemene Ledenvergadering gehouden, waar de leden konden stemmen over het verhogen van de contributie of het inkorten van de lesduur met een half uur.

Na enige discussie en vragen om verheldering van de lastige materie, bleek bij de stemming dat men unaniem koos voor contributieverhoging. Dit betekent, dat de contributie per 1 september 2010 verhoogd wordt.

De nieuwe contributiebedragen zijn:

Volwassenen	€ 129,-
Volwassenen 2 ^e groep	€ 62,-
Jeugd	€ 111,-
Jeugd 2 ^e groep	€ 52,-
Wisselpas	€ 114,-
Erelid	€ 57,-

In september ontvangt iedereen een factuur voor de te betalen contributie.

Zigeunerzang



Hoe zingen Roma, hoe klinkt het en vooral hoe spreek je alles uit? Dat hebben een aantal zangers van Pridini ondervonden op zondag 11 april. Zij hebben deelgenomen aan een workshop bij ORO in Haarlem. Sandra Tadic, de zangeres van de band 'Raromski' bracht bijzonder enthousiast de liedjes over. In de aankondiging stond dat zij dat zou doen op de typische Balkan/Roma manier nl. liederen aanleren door voor- en nazingen. Voor zangers gewend aan bladmuziek en tekst voor de neus zou dat een moeilijke opgave worden. Gelukkig viel het mee, bij binnenkomst kregen we een pakketje teksten, wat een opluchting was. Bovendien liet Sandra eerst horen hoe het lied zou

moeten klinken, op cd, maar ook live. Heel inspirerend leerde zij ons in 3 uur vijf liederen aan, het werd een echt zigeunerfeestje.

Thuisgekomen wist geen van ons zich ook maar één melodie te herinneren, dom hoor, sta je daar in Haarlem lekker te zingen en te swingen, kom je thuis kun je niets meer reproduceren. Maandag kwam bij Nico weer een wijsje in zijn hoofd en ook bij Silvia en Nel kwam weer iets naar boven, zodat het tijdens de zanggroeprepetitie al weer een feestje werd. Gelukkig had Sandra ons wat websites gegeven zodat we de melodieën op het internet hebben kunnen vinden. Heerlijk was het en volgend jaar is er mogelijk een herkansing voor al diegenen die nu niet zijn geweest: spring er in en laat je opzweepen door deze enthousiaste juf!



Pridinfo

Wisselpas



Al maanden liep Huub reclame te maken voor "zijn" weekend Uffelte in april. Met 5 Wisselpassers zijn we er naar toe gegaan; helemaal blanco, we wisten niet wat we konden verwachten, ondanks de enthousiaste verhalen van Huub. Meteen bij aankomst zagen we het al: dit kon wel eens heel gezellig worden. Een authentieke Drentse boerderij in een prachtige omgeving. Een leuke danszaal, een grote keuken, een gezellige eetzaal, boven mooie slaapkamers en voor Jannie en mij beneden een grote, maar eenvoudige (!) kamer. De sfeer was er al heel gauw toen wij ons meegebrachte eten gingen opwarmen terwijl alle anderen jaloers toekeken: zij moesten naar het dorp om een eettentje te zoeken. Huub kon niet lang wachten: er moest gedanst worden! Hij plukte zijn programma van zijn laptop en verraste Karin regelmatig met een dans die zij dan weer moest introduceren. Maar al met al was het een goede samenwerking en dus een heel leuke avond met de nodige glaasjes. De volgende ochtend na het ontbijt was het weer dansen; wij waren duidelijk in het voordeel doordat we Huub als onze eigen dansleider hebben; wat voor anderen nieuw was, was voor ons bijna steeds bekend.

's Middags kwam Annemiek Pauptit een zangworkshop verzorgen; een Engels, een Pools (of Armeens?) en een Russisch lied vereiste heel wat soepelheid van onze tongen. Dus een glaasje kroeskovastj (Hongaarse perenlikeur) van Huub was zeer welkom: we zongen als



nachtgalen! In de loop van de dag kwamen Huub zijn dochters om te helpen bij de catering. Marion had de vorige dag al een groot deel van het diner voorbereid; met zijn drieën hebben ze het op een geweldige manier geklaard. Het eten was voortreffelijk.



De zondag werd gebruikt om alles nog eens te herhalen: de aangeleerde dansen en natuurlijk ook de 3 liederen, meerstemmig gezongen, aangevuld met de Nederlandse hit: Boerinnetje van buiten.....!!

Op de site van Huub kun je alle foto's bekijken en zien dat ik niet overdrijf als ik, ook namens de andere Wisselpassers, zeg dat het een fantastisch weekend was.

Gertie Cops



Jodelen

WIJ WETEN HOE HET OOK KAN KLINKEN.

In de voorjaarsvakantie reisden enkele Pridini leden af naar de Allgau, in de buurt van Oberstdorf, om te genieten van zon en sneeuw (zij vonden de Nederlandse sneeuw blijkbaar niet voldoende). Op een avond nodigde hun gastheer hen uit om de volgende dag mee te gaan wandelen door de 'Breitachklamm' een schitterende kloof gelegen op de grens van Duitsland en Oostenrijk. Deze heer zingt in een koor, waarvan andere zangers ook gasten hadden. Het leek hen nu zo leuk om met een internationaal gezelschap te gaan wandelen. Zo stapten we om 10 uur in de trein naar Oberstdorf, waar we werden opgewacht door iemand uit Zuid Tirol, een echtpaar uit Zwitserland en hun twee gastheren – waarvan eentje een 'echte' berggids was. Wij voelden ons helemaal veilig.

De kloof was bij ons bekend als zomeruitstapje: veel watervallen en gladde planken looppaden. In de winter is alles echter 'roetsj' vast en zo liepen we een ware sprookjeswereld binnen.

Meterslange ijspegels, blauwe ijswanden en bevroren watervallen bepaalden voor ruim anderhalf uur ons beeld.

Aan het einde van de kloof klommen we weer naar boven, want ons was daar een restaurantje beloofd door de heren. Groot was hun verbazing dat het uitverkoren kroegje gesloten was die dag. Zij wisten nog wel iets in de buurt. Zo daalden we weer af, over een pad dat voor voetgangers gesloten was, door diepe sneeuw (af en toe kruishoog). Het nadeel van afdalen is dat je ook weer naar boven moet klimmen, maar na een goed uur werden onze inspanningen beloond: we kwamen bij een schitterend gelegen restaurant. Binnen hadden we een fenomenaal uitzicht op het bergpanorama en het eten en drinken smaakte wonderwel. Al snel bleek de Zwitserse heer dirigent te zijn van een viertal koren, zijn vrouw deel uit te maken van een jodelduo en de Zuid Tiroler ook een goede jodelaar te zijn! Zo aan tafel werden liederen ingezet, iedereen 'humde' mee en onze Zwitserse vriendin bleek niet te jodelen zoals dat in Nederland bekend is, maar met een verrassend diepe prachtige stem. Vanaf het buitenterras werd zelfs gevraagd of de CD die opstond ook te koop was! Tijdens dit privé concert konden wij als twee koppige Pridini



zanggroep natuurlijk niet achterblijven, nadat Joop al een Hollands dansje op de in het café aanwezige accordeon had gespeeld. Wij hebben: 'Mnogaja Leta' en 'Wie wil er mee naar Wieringen varen' ten gehore gebracht, wat zeer op prijs werd gesteld. Het werd steeds gezelliger met borreltjes die vanuit het aanwezige publiek werden aangeboden, maar uiteindelijk moesten we toch ook naar huis. In Oberstdorf namen we afscheid van onze 'dagvrienden' en reisden terug naar Altstaetten, nagenietend van een heel bijzondere dag.

Voor wie geïnteresseerd is in het jodelduo, de website is:

www.jodel-duett.ch



Workshop Albanees

ALBANEES DANSEN, BEN IK WEL 'MOTORISCH NORMAAL'?

Nils kookt net zo lekker als zijn vader Nico. Dat ontdekten een aantal Pridini leden, die voorafgaand aan de workshop Albanees het diner gebruikten in Stay Okay in Bakkum. Nils zorgt er sinds een aantal maanden voor dat er dagelijks een heerlijk buffet klaarstaat voor de gasten. Wij hebben er van genoten.

Het werden even benauwde uurtjes omdat er nog 55 gasten zouden komen uit Frankrijk, maar die zaten om 19.00 uur nog in Amsterdam, en moesten na aankomst nog eten in de zaal waar wij zouden gaan dansen. In de andere zaal zaten studenten uit Darmstadt nog gezellig bij elkaar na een barbecue. Goede raad is duur op zo'n moment.

Besloten werd om in de 'Franse' zaal te beginnen en na hun komst de Darmstadters uit hun zaal te verdrijven. Zo gezegd, zo gedaan, Sara begon dansend met het aanleren van haar eerste dans. Vervolgens verhuisden we en gingen verder met nog een aantal dansen, die in moeilijkheid niet voor elkaar onder deden, voor een redelijk geoefende danser was het te behappen. Sara vertelde steeds uit welke regio in Albanië de dans kwam en toonde daarbij ook foto's van de kostuums. Af en toe kreeg men het gevoel dat men motorisch een kleine stoornis had, omdat de handen in een ander ritme dansten dan de voeten. Vooral was dat te zien toen een groot aantal mensen hun handen, tijdens de dans van het bakken van het bruiloftsbrood, niet schoon kregen. Het deeg kleeft er nog steeds aan!

Al met al was het een heel geslaagde workshop, waarbij we kennis maakten met dansen die we normaal niet doen, aangeleerd door een zeer geïnspireerde 'juf' Sara.

Algemene informatie

Opzeggen

Wil je het volgende seizoen niet meer dansen of zingen, zeg dan je lidmaatschap op tijd op **[voor eind mei]**. Dit kan alleen schriftelijk. Schrijf een briefje of E-mail naar Silvia Denneman ~ Molenweg 37 ~ 1906 DE Limmen, E-mail: silvia-denneman@quicknet.nl.

Website

Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.

Agenda

26 mei	Slotavond, afscheid Huub van de woensdaggroep.
13 juni	Pridini rommelmarkt aan de Werkendelslaan
1 september	Start woensdagavond groep o.l.v. Annette van Duivenboode
4 september	Heiloo "Uit&Zo" (voorheen "Uitmarkt")
10 september	Start Wisselpas o.l.v. Huub de Jong en demodansgroep, o.l.v. Maartje Ligthart
22 december	Dansavond in Kerstsfeer.
Najaar 2010	Pridini's 30 ^{ste} verjaardagsfeestje

In het nieuwe seizoen wordt er niet gedanst op:

Woensdag 27 oktober / 29 december / 23 februari / 4 mei

En er wordt niet gedanst op

Vrijdag 29 oktober / 24 en 31 december / 25 februari

HULP GEVRAAGD!!

Rommelmarkt Werkendelslaan

Voor de rommelmarktkraam, op zondag 13 juni a.s. in de Werkendelslaan, wordt nog 'goede' rommel gezocht, niet te groot, geen meubilair. **Inleveren op zaterdag 12 juni** a.s. bij Nel Coolegem, Werkendelslaan 39, Heiloo. Ook zoeken we nog twee mensen die komen helpen bij de verkoop van alle rommeltjes, meld je bij Nel (tel: 5335427, email: n.coolegem@quicknet.nl).

Uit & Zo [voormalige Uitmarkt]

Op zaterdag 4 september staat er weer een kraam op 'Heiloo, Uit & Zo', voorheen de Uitmarkt, om Pridini en de Wisselpas te promoten.

Ook voor deze kraam wordt bemanning/bevrouwing gezocht. De dag duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Ook voor het opbouwen en afbreken zoeken we een paar creatieve, handige leden, of familie, burens, vrienden etc. **Meld je vóór 1 juni aan bij Vera of Nel**

Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten

Noteer in je agenda: de jaarlijkse collecte voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten vindt plaats van 26 september tot 2 oktober 2010. Leden van Pridini en de Wisselpas zullen na de zomer worden gevraagd om een uurtje van hun tijd te geven voor dit goede doel. Het is elk jaar weer heel gezellig om met zijn allen door Heiloo te lopen. Je collecteert niet alleen, maar met een heel groepje. En: dit spekt tevens de Pridini-kas!